

Wandelroute -5- Hoe het was in de klas

Rozebeke en Roborst - start aan de kerk (Rozebekeplein)

Rozebeke

1. Rozebekeplein 11: De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Sint-Maria-Oudenhove besloten in 1914 een school te bouwen nabij de kerk in Rozebeke. In 1916 startten de zusters met de bouw van het klooster en een extra klaslokaal. De school werd in 1975 samengevoegd met de school van Sint-Maria-Oudenhove. Het klooster werd in 1984 verkocht en is nu in gebruik als particuliere woning.



Roborst

2. Huttegemstraat/Kloosterstraat: Reeds in 1824 was er in het klooster van Roborst een betalende kostschool voor jongens. In 1845 liep de school echter leeg, na de moord op de pastoor. Een nieuwe school startte in 1873 in de Kloosterstraat.

In 1913 werd een nieuwe school opgetrokken met 3 klaslokalen voor het lager onderwijs en 1 kleuterklas. Dit gebouw vind je nog terug op de hoek van de Kloosterstraat en de Huttegemstraat. Het kloostergebouw in de Kloosterstraat werd opgeëist door het Duitse leger en nadien volledig in puin achtergelaten. In het gedeelte dat overeind bleef, is nu Huize Roborst deels gehuisvest.



3. Borstekouterstraat 5: Het woonhuis van de schoolmeester vind je nog vrij intact terug. Op de speelplaats aan de achterzijde van het gebouw werden de plechtige communicanten in 1922 op de gevoelige plaat vastgelegd, allen keurig uitgedost.

Fotorechten: Stad Zottegem, Heemkundekring Zwalm



1. Download de app op Erfgoedapp.be
2. Scan de QR-code
3. Volg de uitgestippelde wandeltocht



Erfgoedwandeling -5- Hoe het was in de klas